

Top 3 Quick Fix

NU **LEZEN**

ELKE MAAND EEN BOEKENSELECTIE
DOOR REDACTEUR **BRIGIET BLUIMINCK**

Win

1 Relatieleed



Hoe hou je je relatie leuk na de komst van kinderen? Laten we eerlijk zijn, dat is best een kunst. Dat blijkt ook uit dit boek met smeulige uitspraken van mannen en vrouwen, quizjes over bijvoorbeeld '10 signalen dat je met je man weer eens een avondje uit moet' en een hoge dosis vrolijkheid, humor en zelfspot. Oh ja, tussendoor krijg je ook nog tips. Dat een boek over relatieproblemen zo leuk kan zijn!

Als vaders doen wat moeders willen, Trisha Ashworth en Amy Nobile, Becht, € 15

2 Gebruiksaanwijzing



Eindelijk, daar is hij dan, de lang verwachte gebruiksaanwijzing voor je kind. Hoopten we. Maar dit boek is geen kant-en-klaar 'als je dit zegt, gaat ie dat doen'-boek. Wat je wel leest, is aan welke basisbehoeften voldaan moet worden om een kind gelukkig te maken én over welke kwaliteiten je dan als ouder moet beschikken.

Gelukkige kinderen, de gebruiksaanwijzing, Eugénie Ruyters, € 11,95

3 Beruchte spier



Voor een boek over het trainen van je bekkenbodembodem loop je niet direct warm. Maar als je daarmee nooit meer in je broek hoeft te plassen bij het lachen, je meer zelfvertrouwen krijgt en orgasmeproblemen verleden tijd zijn, word je daar toch wel blij van.

Train je bekkenbodembodem, Heike Höfler, Forte Uitgevers, € 17,95



Wat gaat er in dat koppie om?

Wat zouden we soms graag in het hoofd van onze baby of peuter willen kijken! Zeker omdat je kind je gewoon nog niet kan vertellen wat er is.

Door dit boek krijg je een aardig beeld van hoe een jong kind denkt en de wereld ervaart. Geen makkelijk leesboek, maar absoluut interessant.

De kleine filosoof, Alison Gopnik, Uitgeverij Nieuwezijds, € 19,95

2 X Vrolijke sprookjes



Vader Jorg

Zijn maag draaide jarenlang om bij alle termen die met het krijgen van kinderen te maken hadden, maar toch ging reisjournalist

en radioproducer Jorg een paar jaar geleden overstag. Hij kreeg een zoon. En wat doe je dan als je journalist bent? Juist ja, je schrijft er een boek over. In 65 columns vertelt vader Jorg over zijn nieuwe leven met zoon Kalle, inclusief vrouw, papadag en Babybjörn. Jammer dat zijn schrijfstijl nogal jolig is, maar de herkenbaarheid is er niet minder om.

Kleine Doerak, Jorg Heijmink Liesert, € 11,95, te bestellen via kleinedoerak.nl



'Oma, wat heeft u grote oren!'

Lucy Cousins, de maker van de Muisboeken, heeft nu ook een sprookjesboek op haar naam staan. In *Roodkapje* staan acht bekende en minder bekende sprookjes met lekker weinig tekst en veel illustraties in de bekende Cousins-stijl.

Roodkapje, Lucy Cousins, Leopold, € 17,95



Dierenfabels

Bijzonder sprookjesboek waarin dieren centraal staan. Iets oudere kinderen kun je het hele verhaaltje voorlezen en voor de jongere kinderen is het ook 'samengevat' in een soort strip zonder tekst waarbij je zelf een verkorte versie kunt vertellen. Handig!

Mijn mooiste dieren sprookjes, Hilde Vandermeeren, Davidsfonds, € 16,50